

Zohra Noach



“Ik heb een ster ontvangen
en ik mocht haar in mijn handen houden
en toen weer vrijgeven
aan hen die haar wilden hebben”

Stichting Zohra Noach Foundation

Schriftelijk: Postbus 301

3720 AH Bilthoven

Telefoon: 06-11137188 (di en do van 11.00-13.00 uur)

Via e-mail: info@zohranoachfoundation.nl

Websites: www.zohranoachfoundation.nl

www.psychosofia.nl

© Zohra Noach, Stichting Zohra Noach Foundation

24 april 1928

27 januari 2015

Dag Zohra

Voor alles wat je voor ons hebt betekend en nog,
wat je in je leven en werken aan ons hebt geleerd
aan vernieuwde inzichten, aan diepe kennis,
maar vooral aan medemenselijkheid
willen we je nogmaals heel veel dank zeggen.

We zijn je dankbaar voor je mentor zijn, je inspirator zijn, je stimulator zijn
en je stuwende kracht achter alles wat jij als je opdracht zag:
Het brengen van een nieuwe stroming, Psychosofia,
een nieuwe onafhankelijke geestelijke visie op de mens en zijn vermogens.

Je zag dit niet als een opdracht van jou alleen.
Je wilde iedereen die maar enigszins met je meedacht
bewegen en aanzetten je ergoed verder te brengen.
Dat is door heel veel mensen op de eigen plaats
en op de eigen manier gebeurd.

Wij als bestuursleden en medewerkers
van Stichting Zohra Noach Foundation hebben geprobeerd
er samen met jou, zorg voor te dragen dat alles wat jij hebt gebracht,
bewaard zou blijven voor de toekomst.
Soms was je streng en voortvarend, maar meestal een vriendin,
die steeds in onszelf iets wist aan te raken
waar we zelf misschien nog niet eens weet van hadden.

Met diep respect nemen we dan ook afscheid van jou in dit stoffelijke leven
in het weten dat onze verbinding in de geest blijft voortbestaan
vanuit de herkenning van geest in onszelf.

En wij zullen hier doorgaan met dit werk,
ieder naar eigen vermogen
samen met anderen die dit ook zo voelen.

In liefde



Afscheid

Waarheen voert de wind mij mee?
Nu de wolken jagen en de bladeren vallen
hoor ik een stem fluisteren uit alle hoeken:
'Ga mee, ga mee, ga met mij mee.'

Hoe verleidelijk streelt de wind mijn aangezicht.
Hoe teder ritselen de bladeren hun afscheidslied.
Vol hoop straalt de zon achter de grijze wolken.
Nieuw leven ligt verborgen in ieder afscheid.

Mij zal geen afscheid meer deren,
geen traan meer geven.
Het nieuwe leven lacht mij toe in ieder sterven.
Vol majesteit verheft zich de herrezen koning;
De zuivere ziel, verlost door het afscheid, werd herboren.

Sluier na sluier werd van mij afgenomen.
De liefde, onveranderlijk, slechts bleef.
Wat heeft zij in eerbied onthuld?
Het stralend ego, vernieuwd herrezen
in innige omarming met de zuivere ziel.

Uit duisternis werd het licht geboren.
Slechts liefde kan verbinden, licht en leven.
Slechts liefde.

Uit: "De Witte Lotus"

© Zohra Noach, Stichting Zohra Noach Foundation